



Barış için halkın hayır'ı var

AKP yalan söylüyor. İktidarı süresince 114 bin 498 hak ihlali, 763 infaz yaşanmamış gibi, işkence vakalarında yüzde 900 artış olmamış gibi, 4 bini çocuk, onbinlerce insan hapse atılmamış gibi, jandarmanın açtığı ateş sonucu 64 çocuk ölmemiş gibi

hükümet bizden özgürlük yalanıyla, "Kürt sorununda çözüm getireceğim" yalanıyla, barış yalanıyla referandumda evet oyu kullanmamızı istiyor. "Kürt sorunu birinci sorunumuzdur" diyen AKP'nin anayasa değişikliği maddelerinin

birisi bile Kürt sorununa ilişkin değildir. AKP yoksulluğun, düşmanlaştırmanın, kanın, gözyaşının sorumlusudur. AKP'nin sahtekarlığına karşı haklarımız için, eşitlik için, barış için referandumda hayır diyoruz.

HALKEVİ'nin sesi

Barış hemen şimdi

Dünya barışa hasret...

Milyonlarca savaşın yarattığı tahribatla yaşıyor. Yaşanan doğa olayları felakete dönüşüyor. Savaşlara milyarlar harcanırken, sel felaketi yaşanan Pakistan'a göstermelik yardımlar yapılıyor. İnsanlığın ve bütün doğanın düşmanı kapitalizm insanlığı, emeği sömürürken, doğayı tahrip ederken, emperyalist saldırganlık bütün dünya halklarını tehdit ediyor.

Bir avuç zengin azınlığın mutluluğu için insanlık savaşı, yoksulluk, açlık tehlikesiyle yaşıyor.

ABD emperyalizmi bütün dünya halklarını tehdit ediyor.

Ülkemiz egemenleri ise ABD'nin halklara açtığı savaşın taşeronluğunu yapıyor. ABD'nin Ortadoğu politikasının taşeronu AKP, yüzbinlerin öldüğü Irak işgaline ortak olmuşken, timsah gözyaşlarıyla Filistin ve ülkemiz halklarına yalan söylüyor.



Ülkemiz ise otuz yıldır kanıyor. Otuz yıldır topraklarımızda kan, gözyaşı eksik olmadı. Kürtlerin taleplerine yönetenlerin cevabı faili meçhuller, köy, orman yakmalar,

zorunlu göç oldu. Otuz binin üzerinde insanımızı kirli savaşta kaybettik. Bizi yönetenler sanki Kürtlerin haklarını kazanması Türklerin aleyhindeymiş

propagandası yaptılar. Şovenizmi, milliyetçiliği, ırkçılığı körüklediler. Aynı politika AKP'yle devam ediyor. AKP'nin açılım dediği, yüzlerce çocuğun, Kürt siyasetçisinin hapse atılmasıdır. DTP'nin kapatılmasıdır. Kan ve gözyaşının sürmesi, halklarımızın düşmanlaştırılmasıdır. Hükümetin sekiz yıllık iktidarında Kürt sorununda yaptıklarının özeti kan ve gözyaşıdır. Onlar açılım deyip, sonra dönüp "o zaman dağa çıkın" derler. Onlar "parti kapatmalara karşıyız" derler, dönüp DTP'nin kapatılması için el kaldırırlar. AKP'nin açılımı sahtekarlıktır.

Bu ülkenin emekçi halkları ise barışı hak ediyor. Biz kaderi, geleceği ve mücadelesi ortak olan Anadolu halklarıyız. Tüm temel haklardan eşit şekilde yararlanabildiğimiz Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Lazların, Çerkezlerin barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir ülke hayal değil. Bu ülke emekçi halklarımızın elleriyle kurulacaktır.

Artık yeter

1990-2010 verilerine göre;

- * 1.251 kişi gözaltında kaybedildi
- * 5.000 insanımız "faili gizlenen" cinayetlerde katledildi
- * 345 çocuğun yaşam hakkı çalındı.
- * 30 yıllık savaş boyunca 3,830 köy yakıldı ve zorla boşaltıldı
- * Savaşın toplam insan kaybı ise 30,000'nin üzerinde
- * 70.000'i bulan köy korucuları kaçırma, gasp, köy yakma, mülkiyete el koyma, tecavüz, kaçırma, yaralama, işkence, öldürme gibi binlerce insanlık suçu işledi.
- * İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre yaklaşık 4 milyon Kürt, zorunlu göç mağduru oldu.
- * Türkiye GSYH'sinin yüzde 5,30'unu askeri harcamalara ayırıyor.
- * Dünyada savaş harcamaları izlenen 173 ülkeden yalnızca 19'unun askeri harcamaları yüzde 5'i geçiyor.
- * 1988-2008 arasındaki yirmi yılda Türkiye dünyada en çok silah ithal eden beş ülkeden biri olarak, Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü geliyor. Japonya ve Güney Kore ise dördüncü ve beşinci sırada...

90'dan bugüne ABD'nin savaş listesi

S.Arabistan-Kuveyt (1990-91), Irak (1990-91), Somali (1992-94), Yugoslavya (1992-94), Bosna (1993-95), Haiti (1994-96), Hırvatistan (1995), Zaire (1996-7), Liberya (1997), Arnavutluk (1997), Sudan (1998), Afganistan (1998), Yugoslavya (1999), Yemen (2000), Makedonya (2001), Afganistan (2001), Irak (2002)

Kadınlar Savaş İstemiyor



Çünkü savaş kadınlar için şiddet, yoksulluk, güvencesizlik, tecavüz, ölüm, yaşamın dışına itilmek, göç, sosyal hakların gasp edilmesi demek. Kadınlar 26 yıldır bu topraklarda her gün bu acılarıyla yaşıyor. Savaşla birlikte örgütlenen ırkçılık, milliyetçilik, şovenizm kadın düşmanlığını artırıyor. Kadın bedeni yağmalanması gereken bir savaş aracına dönüştürülüyor. Savaş kadınların ayrımcılığı, erkek egemenliğine karşı mücadelesini zorlaştırıyor. İşte bu yüzden savaşın karşısında barış içinde özgürce, kardeşçe ve eşit yurttaşlar olarak yaşamak için kadınlar seslerini yükseltiyor!



1969 yılında Hakkari Zap sayında dönemin devrimci üniversitelerini tarafından yapılan "Devrimci Gençlik Köprüsü" 99 yılında kirli savaş operasyonlarından birinde tahrip edilmişti. Bu yıl içinde üniversitelerin öncülüğünde başlatılan "Barışa Köprü Ol" çalışmasıyla "Devrimci Gençlik Köprüsü" yeniden yapılıyor. Köprü inşaatı 21 Ağustos tarihinde başladı. Köprünün yeniden yapım süreci, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yapılacak olan eylemle kamuoyuna duyurulacak. Halkevleri barışa köprü olmak isteyenleri 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde saat 17.30'da Taksim Tramvay durağında başlayacak ve Galatasaray Meydanı'nda sonlanacak yürüyüşe çağırıyor.

Buluşma: 1 Eylül Çarşamba Saat 17.30 Taksim Tramvay Durağı